

BIBELSTUDIUM – LINNEA SENNEHED:

Krubban och Korset

Krubban talar om en Gud som uppenbarar sin härlighet i det svaga och bristfälliga.

Läs gärna julevangeliet i Lukas 2.

Jag tror att vi ofta missar det stora, oerhörda och orimliga i Jesu födelseberättelse eftersom vi har hört julevangeliet så många gånger. Men det faktum att Guds son föds i ett stall och läggs i en krubba talar ett otroligt starkt budskap om vem Gud är och hur han väljer att uppenbara sig för sin skapelse. Jag tror inte Gud väljer krubban för att den skulle bli en fin juldekoration, nej det är nog snarare så att krubban är ett resultat av det kaos och den stressiga situation som omger Jesu födelse. Josef och Maria får ta det som finns. Jag tänker att detta säger oss att Gud inte väntar tills allt är ordnat, färdigt och fixat i våra liv utan att han vill uppenbara sin härlighet och nåd i våra liv trots att saker inte är "som det ska".

Att vi erfar lidande är inte ett tecken på att Gud har lämnat oss

Om Josef och Maria tvivlade på Guds godhet och omsorg när allt verkade gå fel kan jag förstå dem.

Om du upplever en liknande situation och också ställer frågan "Var är Gud i detta?" så är du inte ensam. Psalm 77 är en bön i denna riktning som visar oss att Guds folk i alla tider har ställt denna fråga till Gud. Även Paulus, som upplevde mycket lidande och motgång fick höra av andra ledare att alla dessa motgångar måste vara ett tecken på att Gud inte hade kallat honom. Men han försvarar sig med just sin svaghet och menar att detta visar på Guds kraft. Läs gärna 2 Kor 12.

På korset visar Gud sant medlidande med mänskligheten. Heb 4:15-16

När Jesus lider och dör på korset visar han att vi inte är ensamma när vi upplever lidande. Vi lever i påskhändelsens "Lördag". Efter långfredagens triumf över döden och i väntan på påskdagens uppståndelse då Gud ska upprätta och återskapa denna värld som det var tänkt från början. Därför sker allt inte här och nu som vi önskar. Du är inte ensam när du lider, Jesus är närvarande och vill skänka tröst och kraft. Kom ihåg att ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det!

FRÅGOR ATT TÄNKA VIDARE KRING:

1. På vilket sätt kan det ge tröst och hjälp i lidandet att veta att Jesus lidit på korset?
2. Känner du igen dig i liknelsen om surdegen, om att förakta det lilla i ens liv? Vad tänker du på specifikt?
3. Tänker du på någon egen händelse i ditt liv som har varit likt Josef och Marias situation, att saker och ting inte blir som man tänkt men där Gud uppenbarar sig trots allt?

FÖRSLAG FÖR VIDARE LÄSNING:

- Lignell, Fredrik. 2017. Bottenkänning – Guds långsamma svar på livets djävulskap. Örebro: Marcus förlag.
- Spjuth, Roland. 2014. Sjukdom och helande – att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Örebro: Libris förlag.
- Warrington, Keith. 2008. Pentecostal Theology: A Theology of Encounter. London: T & T Clark.

